



Historiska cykelrundan

- en del av Hylteleden

Under färden kan du få möta ett antal personer som under gångna tider bott längs den 15 kilometer långa slingan.

På speciella platser (markerade 1-8 på kartan) står en stolpe invid väggkanten med en QR-kod, vilken du skannar av med din mobiltelefon. Lyssna på berättelsen.

Färden utgår från bruksmiljöerna i Rydöbruk. Den följer under sina första del Hylteleden, längs den gamla kyrkvägen till Fär-garyd. Du passerar byarna Lahult, Hästhult, Grenatorpet och Hässlehult. Vid södra infarten till Hyltebruk, vänds färdrikt-ningen tillbaka. Du trampar då på cykelvägen mellan riksväg 26 (Nissastigen) och ån Nissan, tills du är tillbaka i Rydöbruk igen.

Ha en go tur!

www.hylteleden.se



HYLTE
LEDEN

HALM
STAD

 **HYLTE**

Idé och text: Lennart Hildingsson





7 Josefina Petersson från Södra Glassbo

Hon rymde härifrån 1889 med en skomakare som var lam i båda benen, Josefina Petersson från Södra Glassbo. Josefina och skomakaren – som hette Karl Petter – kom efter en tid tillbaka och blev ett framgångsrikt affärspär.



8 Mor Ynner vid Skärkebro

Det var på 1920- och 1930-talet ett särskilt nöje för bruksarbetarfamiljernas hustrur och döttrar, vid dagar då väderet var vackert, att packa kaffekorg och bege sig till Mor Ynner. Gumman bodde i en stuga intill Skärkan tillsammans med en flock värphöns.



6 Sigfrid Svensson på Planen

Vid denna plats vid Nissan fanns fram till 1953 ett färläge för en enda person, "Sigfrid på Planen". Sigfrid bodde på östra sidan av ån och hade sin cykel på den västra. Han drog sig fram och åter över ån varje dag för att ta sig till och från jobbet.



5 Karl-Petter "Tvål-Strandberg" i Tranemo

Han var endast ett par alnar hög, vagabonden och tvålvärfäljaren Karl Petter Sandberg. På ålderns höst fick han här i Tranemo ett litet hus att bo i – lite större en lekstuga. Huset snickrades ihop och av arbetarna på pappersbruket i Hylte och inreddes med en kamin, efter att den hemlöse "Tvål-Strandberg" nästan frusit ihjäl en kall vinter.



4 Cecilia Pedersdotter i Hässlehult

I Hässlehult bodde på 1600-talet Cecilia Pedersdotter, som genom olyckliga omständigheter kom att vara gift med två män samtidigt. Cecilia fick ändå lov att läggas i samma grav som sin Måns och sin Peder; den "trehövdade gravstenen" står kvar än idag på Färgaryds kyrkogård.



3 Karl och Idea Severinsson på Grenatorpet

På 1700-talet bodde på Grenatorpet en soldat som fått ena foten avhuggen – och hette Johan Kort. Bland de sista torparna, på 1960-talet, fanns Karl och Idea Severinsson. Torpets ängshö räckte till två kor som hette Netta och Blenda.



1 Anders Andersson i Lahult

Vid gården i sydvästra kanten av byn, på brinken ovanför Klubban, bodde bonden och skogsarbetaren Anders Andersson. Han var den förste i Hylte någonsin som belönades med ett miljöpris. Och så var det ett nöje förstås, när skolbarnen på värkanten kom och sjöng...



2 Anders Bengtsson i Hästhult

Anders Bengtsson, som föddes här 1723, måste ha fångslats av blomprakten i trädgårdarna i byn Hästhult. Blommor var nämligen ett vanligt motiv i Anders Bengtssons bonadsmålningar.